

Zondag 24 maart 9.30 uur ds. Barbara Lamain, Delft. Palmzondag
Collecten: : 1. PKN Missionair: Kliederkerk 2. Jeugdwerk

Komende diensten

Maandag 25 maart 19.30 uur Vesper in de Pleinkerk
Dinsdag 26 maart 19.30 uur Vesper in De Lichtbron
Woensdag 27 maart 19.30 uur Vesper in de Andreaskerk
Donderdag 29 maart 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 29 maart 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag
Zondag 31 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag
Zondag 7 april 9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg

Van de Diaconie

Op zondag 24 maart is de 1^e collecte bestemd voor PKN Missionair: Kliederkerk voor iedereen. In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten.

De 2^e collecte is bestemd voor het jeugdwerk van De Lichtbron. In samenwerking met de kerken in de omgeving worden activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Voor de jongeren van 12-18 jaar uit 5 kerken komen we samen onder de naam Christelijk Jeugdwerk Regionaal. In wisselende samenstelling van gemiddeld 20 jongeren komen we bij elkaar, en sluiten het seizoen af met een weekendkamp.



Inzameling Voedselbank



Op zondag 24 maart, zamelen we weer houdbare drink- en etenswaren in voor Voedselbank Westland. Ook wasmiddelen,

middelen voor persoonlijke hygiëne, schoonmaakmiddelen, tandpasta, bad- en doucheartikelen zijn welkom! U kunt de producten afgeven voor de dienst in de hal van de kerk. Dank u wel voor uw bijdrage!

Op Witte Donderdag, 28 maart, Vieren we het Heilig Avondmaal. De collecte bij deze dienst is bestemd voor de projecten van Streekverband De Tien.



Deze projecten zijn: Girls Empowerment Foundation -kortweg GEF- en heeft tot doel voor

meisjes in ontwikkelingslanden hun volledige potentie te benutten door educatie, en waar nodig bieden van onderdak en veiligheid. Stichting Jarikin, richt zich op scholing in Haïti; zowel basis- als beroepsonderwijs. Stichting Elim biedt wees- en straatkinderen op West-Kalimantan zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid. Stichting A Cup for Humanity -ACfH- biedt zaadjes van vrede, eenheid en verzoening in Oost-Congo, dat een zeer gewelddadig verleden kent. Stichting de Zaaier werkt ook in Oost-Congo, maar richt zich op primaire levensbehoeften voor de bevolking. En stichting Westland 4 Gambia zorgt voor tandzorg voor met name kinderen in dat land, en laat de kinderen weer lachen!

Zo ziet u aan welke geweldige projecten u met uw bijdrage kunt meewerken!
Alle collecten van harte aanbevolen!

Symbolische bloemschikking Veertigdagentijd 6^e zondag – Palmzondag

'... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.'
(Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden? Deze week lezen we het verhaal van Jezus' lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Schikking: Een alternatieve Palmpasenstok die op deze manier het kruis symboliseert dat gedragen wordt om de aarde te redden.

Aan de dwarsligger zijn slingers met gedroogde vruchten en noten bevestigd, die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad verbeelden.

De twaalf noten symboliseren de twaalf apostelen. De buxus staat voor Palmpasen.



Uit de gemeente

Afgelopen zondag, 17 maart, is overleden ons gemeentelid mevrouw Maartje Samelina Zebregs-Stalenburg in de leeftijd van 96 jaar. Boven de rouwkaart stond 'Onthoud het goede. Ik heb een goed leven gehad'. Donderdagavond was er in 'De Waterheul' gelegenheid voor een laatste groet. De dankdienst voor haar leven en de begrafenis vinden vrijdag plaats in Valkenburg.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen, en in het bijzonder Marjan en Rolf, veel sterkte, kracht en Gods nabijheid toe!



Wij feliciteren

24 maart mevrouw H. van der Schoor-Valstar
26 maart de heer D. Boutkan
26 maart de heer J. Kerremans
26 maart mevrouw J.M. Wijnands-van der Does

Vespers 25-26-27 maart

Ook dit jaar worden er in de Stille Week drie vespers gehouden. Deze vinden plaats in de kerken van de verschillende geloofsgemeenschappen:

op maandag 25 maart in de Pleinkerk in Wateringen
op dinsdag 26 maart in De Lichtbron in Wateringen
op woensdag 27 maart in de Andreaskerk in Kwintsheul.

Aanvang van alle vespers is 19.30 uur, het thema van de drie vespers is 'Tussen hoop en wanhoop'. Een moment van liederen, lezingen, gebed, stilte en overweging in deze Stille week voor Pasen, een week waarin we stilstaan bij het lijden van Christus.

De voorbereiding is verzorgd door Ank van Lier vanuit de RK-kerk, Frans Dieleman vanuit de Hervormde gemeente en Ed van der Schoor vanuit Protestantse Kerk De Lichtbron. Allen van harte uitgenodigd om de vespers bij te wonen.

God en geweld / God en Lijden

Moest de Christus dit alles niet lijden.....? Lukas 24: 26

Het lijden van Christus was voor mij echt een zoektocht.
Het kruis is zo ontzettend veel verbeeld. Wat valt daar nog aan toe te voegen?

Uiteindelijk kwam ik op een donkere nacht, een gescheurde hemel, en regendruppels van bloed.

En de maan die voor het licht zorgt, en de 'omkering' daarvan. Het maanlicht schijnt op de voorkant van het kruis. JH



Biddag

Op woensdag 13 maart hadden we een gezamenlijke maaltijd met korte lezing en gebed.

Zoals altijd waren de tafels weer mooi gedekt door ons kostersechtpaar. Dank daarvoor!

De - eenvoudige - maaltijd bestond uit een maaltijdsoep met brood, couscous-salade, wraps en nasi. En na afloop koffie, thee en sapjes.



Na afloop hebben we de film "The Old Oak" gezien. Hierin worden Syrische vluchtelingen in een Engels dorp eerst met argwaan bekeken, maar na verloop van tijd herkennen ze zichzelf steeds meer in elkaar en verbroederen de partijen en delen ze de maaltijd, lief en leed.

Kliederkerk 17 maart: Op weg naar Pasen



Afgelopen zondag vierden we Kliederkerk in basisschool De Hofvilla en maakten 12 kinderen en hun (groot)ouders prachtige Palmpasenstokken en 'Meneertjes Grashoofd'. We hoorden het verhaal bij de intocht in Jeruzalem, zongen mooie liedjes bij het thema en we sloten af met een kindvriendelijke maaltijd. Save the date voor de volgende Kliederkerk: 2 juni 2024. Ben je erbij? Vinden we leuk! Informatie via e-mailadres kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

9 mooiste Bijbelteksten over de lente

Na de donkere maanden is het vaak weer een verademing als de lente aanbreekt. De zon laat zich wat meer zien, de vogels fluiten, de krokussen en narcissen komen weer op ... Wat wil je nog meer? De Bijbel schrijft mooie dingen over de lente.

[Lees ze hier](#)



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs,

predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.